

Grote Kerk Gemeente

Dordrecht



zondag 25 april 2021 - 10.30 uur

4^e zondag van Pasen – Jubilate

voorganger: ds. P.L. Wansink
organist: Cor Ardesch
cantrix: Catrien Posthumus Meyjes
m.m.v. leden van de cantorij 'Sura Cantat'

de kleur van deze zondag is wit

Voorlopig mogen er 30 gemeenteleden de diensten bezoeken. De gemeentezang wordt verzorgd door een vertegenwoordiging van de cantorij. De dienst is via YouTube te volgen.

- kloggelui vooraf: de Dordtse Dom klokken **2, 4, 5** Grote drieklank
- orgelspel: Praeludium g BuxWV 150 – D. Buxtehude
- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed

VOORBEREIDING

gemeente gaat staan

- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer,
g **Die hemel en aarde gemaakt heeft.**
- drempelgebed v Barmhartige God, - - -
- - - door Jezus Christus, onze Heer.
g **Amen.**
- antifoon 640c Halleluja!
Jubel voor God, heel de aarde,
juich tot eer van de Naam.
Halleluja!
- zondagspsalm **psalm 66: 1, 3**
 - 1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaardden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
 - 3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

gemeente gaat zitten

- smeekebed vanuit de nood van de wereld,
besloten met kyrië en gloria (**gezing 299e**)

Heer ontferm u,
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u over ons.

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen.

DIENST VAN HET WOORD

- groet v De Heer zal bij u zijn!
 g **De Heer zal u bewaren!**
- gebed bij de opening van het Woord
- lezing O.T.: Ezechiël 34: 1-10 (Naardense Bijbel)
 - 1 Dan geschiedt het spreken van de ENE
aan mij om te zeggen:
 - 2 mensenzoon,
profeteer over Israëls herders,-
profeteer en zeg tot hen, tot de herders:
zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE:
wee de herders van Israël
die herders voor zichzelf geworden zijn!-
is het niet het wolvee
waarvoor herders herder zijn?-
 - 3 het vet eet ge op, met de wol kleedt ge u
en het gemeste slacht ge,-
maar het wolvee weidt ge niet;
 - 4 die zwak werden hebt ge niet versterkt
en wat ziek was hebt ge niet genezen;
het gebrokene hebt ge niet verbonden,
het opgedrevene niet helpen terugkeren
en het verlorene niet gezocht;

ge hebt over hen geheerst met hardheid
 en met bruto geweld;
 5 zij raken verstrooid, zo zonder herder;
 zij worden eetwaar voor al wat in het wild
 leeft op het veld en raken verstrooid;
 6 nu dwalen ze, mijn wolvee, over alle bergen
 en over elke heuvel die zich verheft;
 over heel het aanschijn van de aarde
 zijn ze verstrooid, mijn wolvee,
 en geen die naar ze vraagt, geen die zoekt;
 7 daarom, herders,
 hoort het spreken van de ENE!-
 8 zowaar ik leef,
 is de tijding van mijn Heer, de ENE,
 ondenkbaar dat ik niet...!-
 omdat mijn wolvee tot buit is geworden,
 en zij, mijn wolvee, tot eten zijn geworden
 voor al wat in het wild leeft op het veld
 nu er geen herder is,
 en mijn herders niet eens hebben gevraagd
 naar mijn wolvee,-
 de herders weiden zichzelf
 en mijn wolvee
 hebben ze niet geweid,-
 9 daarom, herders,
 hoort het spreken van de ENE!-
 10 zó heeft gezegd
 mijn Heer, de ENE:
 zie, hier ben ik tégen die herders,
 terugvragen zal ik mijn wolvee uit hun hand
 en ik zal ze laten ophouden
 met het weiden van een kudde,
 ze zullen niet langer herder zijn,
 zij die zichzelf weiden;
 ik zal mijn wolvee redden uit hun mond,
 en zij zullen niet langer hun eten wezen!

- lied

psalm 23: 1, 2

1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
 Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
 Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
 fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
 Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
 opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

- 2 Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

gemeente gaat staan

- lezing N.T.: Johannes 10: 11-16 (NBV)

- 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;
13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.
14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

- lofprijzing v Lof zij U, Christus
 g **in eeuwigheid, amen.**

gemeente gaat zitten

- woord voor de kinderen

- uitleg en verkondiging

Johannes 10, 11-16 Ezechiël 34, 1-10 Jubilate

Ik ben de goede herder. Opvallend genoeg vertalen alle vertalingen die ik ken de woorden van Jezus zo. Ik ben de goede herder. Als je heel letterlijk zou vertalen moest je misschien vertalen met: ik ben de mooie herder. Maar ja een mooie herder. Ik hoor onze leraar Grieks op de middelbata school nog eindeloos herhalen en op het bord schrijven 'schoon en goed' daar gaat het om in de Griekse kijk op de wereld, bij Plato. Onze wereld is mooi en goed en in een mensenleven streef je naar een mooi en goed leven. Schoonheid is belangrijk. Tja als je dat in onze cultuur zegt waar je verpletterd wordt onder een schoonheidsideaal. Iedereen moet mooi zijn, eeuwig jong. Maar helpt ons al die aandacht voor schoonheid nu echt verder in de zoektocht naar de betekenis van dit leven. Vooral in kerken hebben we de neiging nogal eens af te geven op al die aardse schoonheid. De eeuwen door heeft het ideaal van

mooi en goed er in de kerken niet zo goed opgestaan. En toch wat is een mooi en goed leven?

En nu gebruikt uitgerekend Jezus dat woord mooi: ik ben de goede herder, maar die herder is dus 'mooi'. Wat is dat? Jezus gebruikt het beeld in een soort van gelijkenis. Het vierde evangelie – dat van Johannes- kent niet de gelijkenissen zoals we die bij de andere drie zien. Het is ook meer een beeld: dat van een schaapskooi, de schapen en de herder. En zoveel is duidelijk: dankzij de herder zijn de schapen veilig. Het eerste wat opvalt: de schapen zijn van hem, zijn eigen schapen. Het staat er met enige nadruk. Dat moet u niet wegvlakken. Dat betekent dat wij mensen van hem zijn. (Vgl Calvijn die zo met nadruk in zijn Institutie zegt: wij behoren niet onszelf toe, maar wij zijn van de Heer *nostri non sumus, sed Domini* Inst. III,7, 1-2) Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar daarmee wordt dus gezegd dat wij niet van onszelf zijn. Dat is meteen een radicale aanval op ons Westerse/moderne wereldbeeld. Want in onze omgeving is juist het beeld: Wij zijn *wel* van onszelf: het is *mijn* leven, *mijn* lichaam. Je merkt dat in de beslissing over orgaandonatie, over het levenseinde van mensen, of momenteel over vaccinatie. De laatste vluchtheuvel in deze soms zo bedreigende wereld: mijn leven. Maar is dat wel waar? Ben ik niet deel van mijn omgeving, hoe zit het met mijn familie, mijn geliefden? Kan je niet tegen een geliefd mens fluisteren: ik ben van jou. En zelfs andersom: Jij bent van mij. Voor de liefhebbers van zangeres Maan: Hij is van mij. Dat is een beeld van liefde. Zijn wij alleen van onszelf?

Deze herder zegt: ik ken mijn schapen. Het verschil met de huurling is nu juist dat de schapen niet van hem zijn. Maar deze herder kent zijn schapen, ze zijn van hem, hij heeft ze met zijn eigen handen gemaakt. Ditzelfde evangelie begint als volgt: In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God; en dan iets verderop en door Hem is alles ontstaan. De mens is geschapen door Gods woord. Wij zijn er niet zomaar, niet toevallig. Zo van: u had er net zo goed niet kunnen zijn. Een toevallige samenloop van omstandigheden. Hoewel dat natuurwetenschappelijk heel aantrekkelijk lijkt is het net iets gecompliceerder. Deze herder kent ons bij name. Zoals de opgestane Heer op paasmorgen in de tuin bij Maria staat en haar bij name kent. Wij zijn van Hem. Mijn leven ligt in zijn hand. Dat is zo fundamenteel voor de Bijbelse boodschap. Wat er ook gebeurt, tot in de diepste ellende mogen wij ons geborgen weten: hij kent ons bij name. Het gaat zelfs nog verder: deze goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij geeft zichzelf. Tot in de dood. Dat is vriendschap, dat is trouw. En een mooi en goed leven is een leven met je schepper, dat je weet dat je leven een geschenk is, dat je dankbaar bent.

Dat is het eerste van deze mooie , goede herder: zijn betrokkenheid bij ons persoonlijk, maar het beeld gaat nog verder: er is ook een kudde. Het gaat om een gemeenschap. Dat onderstreept nog een keer dat we misschien niet zo sterk staan als individu, als enkeling. Wij zijn gemeenschapsdieren. Want wat doet uitgerekend de wolf: die grijpt en jaagt uiteen. Het kenmerk van de wolf is dat hij de schapen uiteenjaagt, ze isoleert en dan zijn ze verloren. Wij denken

zo graag alleen te willen zijn. Individualisme. Nou dat heeft de coronacrisis ons gebracht. Iedereen op afstand, alleen in je huis, geen bezoek, een leven op jezelf. Juist dan ben je uiterst kwetsbaar. De wolf isoleert je. Zo niet de herder. Hij roept de schapen, hij kent ze, hij brengt zij bij elkaar. Hier gaat het over de kracht van de gemeente. Ook dat hebben we in deze coronacrisis wel geleerd. Hoe snakken we naar gemeenschap, naar de kerk, naar het samen zingen van een lied. En dat is wat deze herder doet: hij verbindt. Hij brengt zelfs samen over grenzen heen. Schapen van buiten deze kooi.

Ik heb het woord nog niet genoemd, maar het gaat natuurlijk ook over leiderschap. Ik durf het woord bijna niet in de mond te nemen, omdat het zo modieus klinkt in deze tijd. Nieuw leiderschap. Ik hoop maar dat de liefhebbers van D'66 mij niet kwalijk nemen dat die kreet in mijn ogen wat pretentius is. Zo makkelijk gaat dat niet, zoals na een paar weken formatie wel blijkt. De profeet Ezechiël weet het een en ander te melden over mislukt leiderschap en dan gaat het echt niet alleen om transparantie, maar ook om zelfverrijking, graaien en het niet zien van de weduwe en de wees, de vreemdeling; dat mensen nummers worden. Nee Hij kent ons bij name. Wij hebben behoefte aan leiders die hun leven geven voor hun schapen, maar vooral: wij weten van een leider die dat gedaan heeft. Hij kent ons als enkeling maar hij geeft ons ook een gemeenschap: de kerk.

Gemeente: wat is een mooi en goed leven. Een leven met die prachtige herder, die ons geschapen heeft, gevormd met zijn eigen handen, teder. Liefdevol, die ons bij name kent, die zijn levens zelfs geeft voor het onze. En dat wij dan elkaar zien, horen en liefhebben, dat wij hem volgen. Calvijn heeft gelijk: wij zijn niet van onszelf, wij zijn van de Heer. De levende Heer, een prachtherder.

God zij dank.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

- lied

gezang 653: 1, 6, 7

- 1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
- 6 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.

Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

- 7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

DIENT VAN DE GEBEDEN

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door **gezang 368f**

v zo bidden wij U allen tezamen
cantorij God van leven en licht, maak alles nieuw.
 Halleluja.

- moment van persoonlijk gebed in stilte

- gezamenlijk Onze Vader

gemeente gaat staan

- slotlied **gezang 652**

- 1 Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier
sterren en stenen, jubilate!
- 2 Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed
lichaam en ziel, zing jubilate!
- 3 Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!
- 4 Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest
wees God indachtig, jubilate!

- uitzending en zegen
allen zeggend: **Amen.**

gemeente gaat zitten

- orgelspel: Toccata F BuxWV 157 – D. Buxtehude

We verlaten de kerk vanaf de achterste rij nadat de kerkenraad het koor heeft verlaten.

collecten

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:

kerk: Jeugdwerk van de Grote Kerk Gemeente

diaconie: Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is.

Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van **kerkdienst 25 april 2021**. De penningmeester zorgt voor de verdeling. De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd.

agenda

maandag-vrijdag: aanmelden kerkdienst 2 mei S t/m Z
dagelijks 10.00-14.00 uur: stilleruimte Trinitatiskapel, zondag vanaf 12.00 uur, Vriesestraat 22

komende zondag 2 mei

voorganger: Ds. E. de Fouw, Vlaardingen

organist: Cor Ardesch

cantrix: Catrien Posthumus Meyjes

m.m.v. leden van de cantorij 'Sura Cantat'

bezoeken diensten

Voor de komende diensten kunt u zich aanmelden via de website (of sectie-ouderling). Er is een indeling gemaakt op alfabetische volgorde. Het is aan te raden steeds de actuele informatie op de website te raadplegen.

gastlidmaatschap

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.