

# Grote Kerk Gemeente

## Dordrecht



**zondag 10 oktober 2021 - 10.30 uur**

*19<sup>e</sup> zondag na Trinitatis*

voorganger: ds. P.L. Wansink

organist: Cor Ardesch

*de kleur van deze zondag is groen*



- smeekebed vanuit de nood van de wereld,  
besloten met kyrië en gloria **gezang 299e**

v Heer ontferm u,  
g Heer ontferm u,  
v Christus, ontferm u  
g Christus, ontferm u  
v Heer, ontferm u over ons.  
g Heer, ontferm u over ons.

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.  
Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U.  
Wij danken U om uw glorie!  
Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen!  
Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God,  
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: geef uw ontferming!  
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,  
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!  
U alle eer, nu en altijd.  
Amen.

## **DIENST VAN HET WOORD**

- groet                   v De Heer zal bij u zijn!  
                                  g **De Heer zal u bewaren!**

- gebed bij de opening van het Woord

- lezing O.T.: Job 30: 20-31 (NBV)

20 Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet;  
ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.  
21 U bent wreed voor mij geworden,  
met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.  
22 U tilt me op en laat me rijden op de wind,  
uw woedende storm schudt mij heen en weer.  
23 Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft,  
naar het huis van samenkomst voor alle levenden.  
24 Maar keert men zich tegen een mens in nood,  
wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?  
25 Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde?  
Had ik geen medelijden met de behoeftige?  
26 Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam,  
het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.

- 27 Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust;  
ik zie slechts dagen van ellende naderen.
- 28 In het zwart gehuld dool ik rond, van licht verstoken,  
ik sta op in de vergadering en roep om hulp.
- 29 Een broeder van de jakhals ben ik geworden,  
een metgezel van de struisvogels.
- 30 Mijn huid is verschroeid en schilfert,  
koorts verteert mijn gebeente.
- 31 Mijn lier is geworden tot rouwinstrument,  
mijn fluit tot de stem van de treurenden.

- lied

**gezing 850: 1, 3, 5**

- 1 Geen taal bij machte U te meten,  
geen woord toereikend om het licht  
te schatten van uw eeuwig wezen.  
Wie zijn wij voor uw aangezicht?
- 3 Wie zijn wij dat wij zouden weten  
de oorsprong van wat leven is,  
de tijd door U ons toegemeten,  
de toekomst, uw geheimenis?
- 5 Geen mens bij machte uit te leggen  
wat in uw plan besloten ligt.  
Wij hebben het van horen zeggen  
en dorsten naar uw onderricht.

*gemeente gaat staan*

- lezing N.T.: Johannes 8: 12-20 (NBV)

- 12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de  
wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft  
licht dat leven geeft.'
- 13 De farizeeën wierpen tegen: 'Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want  
u getuigt over uzelf.'
- 14 Maar Jezus ging verder: 'Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn  
getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen  
ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of  
waar ik naartoe ga.'
- 15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over  
niemand.
- 16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar,  
omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij  
gezonden heeft.
- 17 In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen  
betrouwbaar is.

- 18 Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.'
- 19 Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch mij, noch mijn Vader,' antwoordde Jezus. 'Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.'
- 20 Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

- lofprijzing v Lof zij U, Christus  
g **in eeuwigheid, amen.**

*gemeente gaat zitten*

- woord voor de kinderen

- uitleg en verkondiging

Johannes 8,12-2- Job 30. 20-31

Dienst van Schrift en Tafel

Het licht verwachtte ik, maar duisternis brak aan, zo horen we Job zeggen. Hij vervolgt: heel mijn binnenste is in beroering, ik heb geen rust; ik zie slechts dagen van ellende naderen. Woorden die een mens raken. Hier spreekt iemand die verdriet kent, die om zich heen duisternis ontwaart. Dagen van ellende. Met de zo bekende woorden van de beginpsalm: Uit diepten van ellende. In de wereld van muziek en cultuur bekend als *de profundis*. En Job weet waarover hij het heeft. Ik hoef u toch hopelijk niet te gaan uitleggen hoe mensen verslagen kunnen zijn, omdat een bericht van kanker je plotseling treft, omdat je moeder al jaren steeds dementer wordt en zelfs haar eigen kinderen niet meer herkent of omdat je geliefde is gestorven. Het licht verwachtte ik maar duisternis brak aan.

En nu is Jezus op het loofhuttenfeest in Jeruzalem en we horen hem zeggen: Ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal niet wandelen in duisternis, maar hij zal het licht des levens hebben. Betekent dat nu dat waar Jezus verschijnt de duisternis wijkt, als wij Hem volgen dat wij wandelen in het licht? Ik herinner me een lied van Johan de Heer (?) dat ik ooit zong: ik wandel in het licht met Jezus. Het was zo'n vrolijke 'huppel' melodie, waarop je zo weg zou dansen. Betekent het volgen van Jezus, geen verdriet meer, geen ellende, geen duisternis? Is een christen alleen maar blij, om een ander kerklied van ons te citeren? Dat kan toch niet waar zijn?

Logisch dat de Farizeeërs protesteren. En misschien ten overvloede: Farizeeërs dat zijn vrome mensen, die hard hun best doen te geloven In Israëls God, ze proberen trouw de wet te doen. Maar hoe kan Jezus zeggen dat Hij het licht der wereld is, hij één mens. Zijn getuigenis is niet betrouwbaar, hij zegt het van zichzelf. Wie denkt deze Jezus wel dat Hij is. En zo verschuift de aandacht van het licht dat Jezus brengt, naar zijn betrouwbaarheid. De argwaan rukt op. Ik zou bijna zeggen: de duisternis begint. Toch: ik vermoed dat wij die aarzeling ten aanzien van de betrouwbaarheid van Jezus

herkennen. Misschien bij de één wat dieper weggestopt dan bij de ander, maar is deze Jezus van Nazareth, die 2000 jaar geleden geleefd heeft, is Hij nu het licht der wereld. Echt? Ook voor ons? Onze omgeving kan daar wat schamper op reageren. Heb jij wat met Jezus? Maar liever kijk ik naar onszelf: volgen wij Hem, geloven wij Hem als Hij zegt dat Hij het licht voor de wereld is? Wij vertrouwen toch ook liever op onze eigen kracht, onze eigen inzet, onze eigen naastenliefde. Is zijn getuigenis wel zo betrouwbaar?

En dan antwoordt Hij: Mijn getuigenis is waar, want ik weet vanwaar ik kom en waarheen ik ga. Hij weet waar hij vandaan komt en wij niet. Daarom oordelen wij ook over van alles. Van de week de storm over Wobke Hoekstra, volgende week is het weer een andere leidinggevende, wij oordelen elkaar: hoe we omgaan met deze planeet. Onze ecologische voetdruk, de angst over de toekomst; Wij weten niet vanwaar wij komen en waarheen wij gaan. Soms ben ik echt verbijsterd over wat wij wel geloven. Een greep: de zusjes van Lexmond die menen dat de maan ons leven bepaalt, geheel anders neurochirurgen die menen dat wij alleen ons brein zijn, complotdenkers die weten dat vaccinatie onzin is en zo tasten wij in het duister. Maar Jezus weet vanwaar Hij komt Hij tast niet in het duister, integendeel is het licht. En verrassend: Hij oordeelt niet. Jezus komt namelijk van de Vader, van God. En keer op keer benadrukt het evangelie van Johannes: Zij zijn één. Hij weet vanwaar Hij komt. Hij is van God gezonden. De vraag naar de betrouwbaarheid van Jezus is een vraag naar de betrouwbaarheid van God. En daar wankelt onze overtuiging. Wij zijn zo menselijk, wij oordelen met menselijke maatstaven - zo vertaalt de NBV mooi, letterlijk staat er, naar het vlees. Inderdaad menselijk en dus zo vaak onmachtig.

Menselijk dat is de stem van Job. Hij verwachtte licht maar de duisternis brak aan. Dat is herkenbaar. Zo staan wij met lege handen, in het leven oog in oog met de dood, en wat betekent het dan dat Christus het licht voor de wereld is. Wel: Hij weet vanwaar Hij komt, wij niet. In zekere zin zijn wij als Job. Niet dat we te allen tijde door kwelling en tegenslag geplaagd worden, maar wel: hoe krachtig en sterk we ons ook voelen; wij weten niet vanwaar we komen, waar we naartoe gaan. Tenminste niet van nature. We kunnen dat ver weg stoppen en ons leven vraagt al onze concentratie, al onze aandacht. Maar ergens die p weg zit dat besef: Wie ben ik, wat is mijn leven: heel mijn binnenste is in beroering. Ik heb geen rust. Menselijk, al te menselijk.

Nu is het van belang dat Jezus ons daarin niet veroordeelt. Hij veroordeelt niemand. Maar het is ook van belang te beseffen: wij redeneren toch te menselijk, naar het vlees om het zo te zeggen. Christus weet echt beter. Immers Hij komt van God. Hij gaat de diepste duisternis in: de dood, maar die heeft geen vat op Hem. Hij is het licht der wereld.

Ik sluit af met een herinnering. Ooit begeleidde ik een jonge vrouw. Moeder van drie nog jonge kinderen. Ze had kanker. Langzaam sloot de ziekte het net om haar heen. Veel pijn, veel leed, veel duisternis. Op één van die dagen vroeg ik haar naar God. Zonder aarzeling sprak ze: maar God, God is altijd bij

me. Ze las in die dagen *Verzet en Overgave* van Bonhoeffer. Voor haar uitvaart had zij een tekst gekozen uit dat Boek van Bonhoeffer (een van zijn gedichten):

De Geest wil vertrouwen  
onbegrensd vertrouwen  
en walgt van de wormen  
die in de schaduw van het goede  
zich voeden met nijd en nieuwsgierige argwaan,  
walgt van de giftige tongen  
die bang van het vrije eerlijk denken  
haten en blameren.

De Geest wil zonder masker  
zich geven aan wie hij vertrouwt  
en bindt zich aan hem hecht en vrij.  
Zonder nijd wil hij beamen  
waarderen  
denken  
blij zijn

Inderdaad Christus is het licht der wereld. Wie Hem volgt wandelt niet in duisternis.

Amen.

*gemeente gaat staan*

- geloofsbelijdenis **gezang 342**

- 1 In God de Vader op zijn troon  
geloven wij, en in de Zoon,  
uit God geboren voor de tijd  
Hem zij de macht de majesteit!
- 2 En in de Geest, die ons geleidt,  
geloven wij: dat er altijd  
een Trooster is, zacht als de wind,  
een sterke moeder bij haar kind.
- 3 Lof zij de Vader, die ons schiep  
en licht uit nacht tevoorschijn riep.  
Lof zij de Zoon, die onze nood,  
ons kruis verdroeg en onze dood.
- 4 Die onderging en overwon  
en als de zon ten hemel klom,  
die aan de dag treedt op zijn tijd  
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

- 5 Lof zij de Geest die wereldwijd  
ons kerk maakt: Christus toegewijd  
tot wij, van alle kwaad bevrijd,  
God zien in alle eeuwigheid.

Amen.

*gemeente gaat zitten*

## **DIENST VAN DE GEBEDEN**

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door **gezang 368j**

v zo bidden wij U allen tezamen

g

-



al kiest gij ook ten kwade.  
Hij leidt u door de woestenij  
en maakt gans Israël eens vrij  
van ongerechtigheden.

- de grote lofprijzing

- v De HEER is met u allen!  
g **Ook met u zij de Heer!**  
v Verheft uw harten.  
g **Wij hebben ons hart bij de Heer.**  
v Laten wij danken de HEER onze God.  
g **Het past ons de Heer te danken.**  
v Ja, waarlijk, U komt de dank toe,  
HEER onze God, overal en altijd  
door Jezus, onze Heer - - -

Daarom, HEER onze God,  
scharen wij ons  
bij allen die U belijden  
als de God van hun leven,  
en zingen wij U de lofzang toe:

**gezang 405: 1, 3, 4**

- 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
- 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
één en al vuur en liefde en majesteit.
- 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

- tafelgebed

- v Ja, gezegend zijt Gij, Koning der wereld,  
en gezegend is Hij, die komt in Uw Naam - - -  
Gezegend Uw Naam, God van ons leven,  
in goede en kwade dagen, voor altijd en eeuwig,  
door Jezus Christus onze Heer.  
g **Amen.**

- instellingswoorden

- v In de nacht dat de Heer Jezus werd overgeleverd,  
heeft Hij brood genomen,  
de dankzegging uitgesproken, het brood gebroken,  
aan zijn discipelen gegeven en gezegd:  
"Neemt en eet,  
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt;  
doe dit tot mijn gedachtenis."  
En zo ook heeft Hij de beker genomen,  
nadat de maaltijd afgelopen was,  
de dankzegging uitgesproken,  
de beker rondgegeven en gezegd:  
"Drinkt allen daaruit,  
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,  
dat voor u en voor velen vergoten wordt,  
tot vergeving van zonden.  
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt  
tot mijn gedachtenis."

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt,

g **MARANATHA!**

gezamenlijk Onze Vader

**gezang 409**

- 1 Lam van God, onschuldig  
geslacht aan 't kruis van de schande,  
alles verdroeg U geduldig  
U werd veracht en mishandeld,  
ons kwaad hebt U gedragen,  
de wanhoop is verslagen.  
Ontferm u over ons, Jezus!
- 2 Lam van God, onschuldig  
geslacht aan 't kruis van de schande,  
alles verdroeg U geduldig  
U werd veracht en mishandeld,  
ons kwaad hebt U gedragen,  
de wanhoop is verslagen.  
Ontferm u over ons, Jezus!
- 3 Lam van God, onschuldig  
geslacht aan 't kruis van de schande,  
alles verdroeg U geduldig  
U werd veracht en mishandeld,

ons kwaad hebt U gedragen,  
de wanhoop is verslagen.  
Geef ons uw vrede, o Jezus!

- vredegroet v De vrede van de Heer zij altijd met u!  
g **Zijn vrede ook voor u!**  
v Wenst elkaar vrede. ('**de vrede van Christus**')

- communie (met tafelmuziek)

- dankgebed

- slotlied **gezang 863: 1, 3, 5, 6**

- 1 Nu laat ons God de Here  
dankzeggen en Hem eren,  
want goed zijn alle dingen  
die wij van Hem ontvingen.
- 3 Een arts is ons gegeven  
die zelve is het leven:  
Christus, voor ons gestorven,  
heeft ons het heil verworven.
- 5 Wij bidden U, Algoede:  
wil altijd ons behoeden;  
de kleinen en de groten,  
houd ze in uw hart besloten.
- 6 Bewaar ons in uw waarheid,  
geef ons op aarde vrijheid,  
met alle mensen samen  
uw rijk, Heer, te beamen.

- uitzending en zegen  
allen: **Amen.**

- orgelspel: Aus tiefer Not schrei ich zu dir      BWV 686 – J.S. Bach

## **collecten**

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:

kerk: Liturgieën kerkdiensten Grote Kerk Gemeente  
diaconie: Het Liliane Fonds, specifiek voor kinderen met schisis in Guatamala

Het Liliane Fonds steunt kinderen met een handicap die opgroeien op de armste plekken van de wereld. In Guatamala worden elk jaar zo'n 3500 kinderen geboren met schisis. Kinderen met schisis hebben als baby vaak voedingsproblemen en later spraakproblemen. Vanuit het schisiscentrum ter plekke kunnen veel kinderen de hulp krijgen die zij behoeven.

Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van **kerkdienst 10 oktober 2021**. De penningmeester zorgt voor de verdeling.

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven.

## **spaaractie Plus Supermarkten**

Tot en met 13 november ontvangt u bij elke 10 euro aan boodschappen een voucher met een unieke code. Deze code kunt u activeren op de actiesite van Plus en vervolgens kunt u zelf bepalen aan welke club of vereniging u de sponsorpunten schenkt. In de lijst van Dordrecht staan onder andere de Voedselbank en het Diakonaal Aandachtscentrum vermeldt. Ook is het mogelijk de vouchers in te leveren in de doos bij de uitgang van de kerk. Spaart u mee?

## **het stille stadsklooster**

Tot eind november is de stilteruimte in de Trinitatiskapel op zaterdagen komen te vervallen. Van maandag t/m vrijdag bent u welkom van 10.00-14.00 uur en op zondag van 12.00 - 14.00 uur.

## **agenda**

maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur	stilteruimte Trinitatiskapel (zondag 12.00-14.00 uur)
maandag 11 oktober, 20.00 uur	leerhuis, thema: liturgie Wilhelminakerk
woensdagmorgen 7.15 uur	ochtendgebed in de Trinitatiskapel, 8.00 uur ontbijt en 8.45 uur lauden.
donderdag 14 oktober, 20.00 uur	overleg kindernevendienst

## **vanavond, 19:00 – gezongen vespers**

voorganger: ds. P.L. Wansink

Met medewerking van het 'Rotterdams Vocaal Ensemble' onder leiding van Mirjam van den Hoek.

**komende zondag 17 oktober, 10:30**

voorganger: ds. E. Versloot, Mijdrecht

organist: Cor Ardesch

**gastlidmaatschap**

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar: [www.grotekerk-dordrecht.nl](http://www.grotekerk-dordrecht.nl).