

Grote Kerk Gemeente

Dordrecht



zondag 2 januari 2022 - 10.30 uur

Epifanie

voorganger: ds. P. L. Wansink

organist: Kees Bax

de kleur van deze zondag is wit

- 4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

gemeente gaat zitten

- smeekebed vanuit de nood van de wereld,
besloten met kyrië en gloria **gezang 299e**

- v Heer ontferm u,
g Heer ontferm u,
v Christus, ontferm u
g Christus, ontferm u
v Heer, ontferm u over ons.
g Heer, ontferm u over ons.

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede in mensen
van zijn behagen.

Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.

Wij danken U om uw glorie!

Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!

Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God, die wegdraagt de zonden
van heel onze wereld:

geef uw ontferming!

Heilig, heilig zijt Gij alleen

Heer, Allerhoogste,

Jezus Messias, heilige Geest,
glorie van God!

U alle eer, nu en altijd.

Amen.

DIENST VAN HET WOORD

- groet v De Heer zal bij u zijn!
 g **De Heer zal u bewaren!**

- gebed bij de opening van het Woord

- lezing O.T.: Jesaja 11: 1-9 (Naardense Bijbel)

- 1 Maar opschieten
zal een twijg uit de tronk van Jesse,-
een scheut uit zijn wortels zal bloeien.
- 2 Rusten zal op hem de geest van de ENE,-
een geest van wijsheid en verstand,
een geest van beraad en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de ENE.
- 3 Zijn geestdrift zal gelden
het ontzag voor de ENE,-
niet naar wat zijn ogen zien
zal hij rechtspreken
en niet naar wat zijn oren horen
zal hij vonnissen.
- 4 Geringen zal hij richten met gerechtigheid,
in oprechtheid zal hij vonnis vellen voor
de gebogenen op aarde;
slaan zal hij de aarde
met de roede van zijn mond,
met de geestesadem van zijn lippen
de boosdoener doden.
- 5 Wezen zal gerechtigheid
een gordel om zijn heupen,-
de trouw een gordel om zijn lendenen.
- 6 Te gast zal zijn een wolf bij een schaap,
een panter vlijt zich neer bij een bokje;
kalf, leeuwenwelp en mestvee tezamen:
een kleine jongen zal ze drijven.
- 7 Jonge koe en berin weiden met elkaar,
tezamen vlijen zich hun jongen neer;
een leeuw: als het rundvee vreet hij stro.
- 8 Een zuigeling zal zich vermaken
bij het hol van een adder,-
bij het lichtgat van een gifslang
steekt een gespeend kind zijn hand uit.
- 9 Ze zullen geen kwaad doen
en geen verderf stichten
op heel de berg van mijn heiligdom,-
want vervuld zal het land zijn
van kennis van de ENE,
zoals wateren die de zee overdekken.

- lied

gezang 360: 1, 2, 3, 4

- 1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
- 2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
- 3 Gij schenkt uw gaven zeevond,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
- 4 Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

gemeente gaat staan

- lezing N.T.: Matteüs 2: 1-12 (NBV)

¹ Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. ² Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.'
³ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. ⁴ Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ⁵ 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: ⁶ "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."'
⁷ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, ⁸ en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.'
⁹ Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
¹⁰ Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. ¹¹ Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en

mirre.¹² Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

- lofprijzing v Lof zij U, Christus
g **in eeuwigheid, amen.**

gemeente gaat zitten

- woord voor de kinderen

- uitleg en verkondiging

Jesaja 11, 1-9 Matteus 2, 1-12

Epifanie, bevestiging ambtsdragers

2 januari 2022. Mooie datum, tenminste als je van getallen houdt. Maar ook de eerste zondag in een jaar dat we met onzekerheid tegemoet zien. Zal dit het jaar zijn waarin de gevolgen van Covid 19 eindelijk minder zichtbaar zijn in de samenleving? Mogen onze kinderen over een week weer naar school, kunnen we elkaar weer vrijuit bezoeken en vooral die afstand tot elkaar, hoe lang? En voor ons als kerk dat je eindelijk weer een dienst kan houden waarin u als gemeente niet voornamelijk thuis zit, maar met elkaar, voluit lichaam van Christus, voluit zingend. Ik denk dat ik tot tranen geroerd zou zijn. Maar vooruit kijken is lastig en wie zal het zeggen?

Wat ik wel weet. Vanmorgen zitten we hier met een groot aantal kerkenraadsleden, die deel gaan uitmaken van onze kerkenraad. Mensen die ondanks die lastige tijd waarin we ons bevinden ja zeggen tegen deze gemeente. Onvermijdelijk betekent dat ook dat we afscheid nemen van andere ambtsdragers. Wat jullie delen met elkaar is liefde voor de kerk van Christus, meer in het bijzonder deze kerk. Hoe komt een mens zover om zich van harte in te zetten voor de kerk? De vraag maakt al duidelijk dat het bepaald niet vanzelfsprekend is. Maarten Dulk een van de hoogleraren van de kerk die mij veel gegeven heeft schreef een boek over de kerk met als titel: *Een huis naast de synagoge*. Hij schildert daar het merkwaardige fenomeen dat je naar kerkdiensten gaat op je vrije zondag, waar je vaak een iets verouderde groep mensen aantreft, die samenkomen om te bidden, te zingen en (lang) te luisteren naar een verhaal. En als je wat vaker komt vragen ze je om mee te doen het kost je geld, tijd en je werkt opeens samen met mensen die je nooit zou hebben uitgezocht en o ja er is ook nogal eens gedoe. Tja. Waarom doet een mens dat?

Het antwoord op die vraag ligt diep in onze ziel of misschien moet ik zeggen onze geest. Want wat is de ziel van een mens en hangt dat niet samen met wat wij onze geest noemen, onze geestkracht, onze diepste drijfveren, wat ons maakt tot wie we zijn. Onze identiteit om maar een heftig omstreden begrip te noemen. Elk van ons heeft een 'ik', toch maar: een ziel. En daar in ons binnenste daar ligt onze kern. Laat u niks wijsmaken, u bent niet alleen

maar een nummer, of een product van de economie, of alleen maar uw begeerten. Nee een mens met een ziel, een hart, een geest. En die ziel verlangt naar zoveel meer dan alleen het kale bestaan. Die ziel weet van een diep geheim in dit bestaan. En in de kerk gaat het over dat geheim. Al is het stotterend, zoekend, tastend, soms zelfs vloekend en verbeteren, maar dat geheim van de eeuwige God die ons hart doorstroomt, die ons vult met verlangen naar gerechtigheid, oprechtheid. Dat als ik op nieuwjaarsmorgen de zon aarzelend mijn kamer zie binnenkomen ik opeens besef dit van God gegeven leven is een wonder. Ik als mens ben een wonder.

En dan van eeuwen her komt een stem tot ons. En wat horen we? Het gaat over de geest van God die richting geeft. Op hem zal rusten de geest van de Eeuwige God, een geest van wijsheid en verstand, een geest van beraad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Jesaja. Profeet, mens gegrepen door Gods stem in een chaotische wereld. Kort: de politieke situatie ten tijde van Jesaja was slecht. Het land leek ten onder te gaan. En dan spreekt Jesaja¹¹ over de komst van een nieuwe koning. Maar het is in de toekomst. Het is een belofte. Het Hebreeuwse werkwoord kent niet veel 'tijden'. Zoals we dat in het Nederlands gewend zijn, verleden tijd, voltooid verleden tijd, tegenwoordige tijd, het nu. Het Hebreeuws is minder van de tijden. Dat zou al aanleiding zijn om eens dieper over na te denken in een preek. Maar dat doe ik nu toch maar niet. Het Hebreeuws kent wel heel duidelijk een aanduiding voor een toekomstige tijd. Daar gebruiken wij dan weer een hulpwerkwoord voor: Een twijg *zal* opschieten uit de tronk van Jesse. Met nadruk staat het hele gedeelte van Jesaja 11 in de toekomstige tijd – door Oussoren prachtig vertaald: wezen *zal* gerechtigheid een gordel om zijn heupen, te gast *zal* zijn een wolf bij een schaap, een zuigeling *zal* zich vermaken bij het hol van een adder. Dat het Hebreeuws nou net wel een werkwoordsvorm heeft voor de toekomstige tijd, voor de belofte. Prachtig. Wij leven met een belofte. Of zoals Miskotte over het Oude Testament zegt: Het is zwanger van de belofte. Misschien dat we daar iets van zouden kunnen leren voor 2022 de belofte... We hebben niet alles, we weten niet alles, we kunnen niet alles maken, we leven met een belofte.

En Jesaja ziet die belofte dus gestalte krijgen in een mens vol van Gods Geest. Denkt hij aan een messiaanse koning? We weten het niet precies. Hij ziet het hele land vervuld van kennis van de eeuwige God. De gevolgen zijn spectaculair want zelfs de dierenwereld is vol van die Geest, De leeuw ligt bij het bokje. Een groots visioen. In de kerk horen we over een andere geest dan die van de economie, of de wetenschap, of wat we uit onszelf al weten. En die Geest zet mensen in vuur en vlam. Die geest draag je als ambtsdrager met je. Vanwege die geest hou van die kerk, ondanks alles. Dankzij Gods Geest leven we vol verwachting.

En nu is het zo dat die verwachting mensen overeind houdt. Aangrijpend zijn de verhalen uit de kampen in de oorlog, waar mensen onwaardig werden vertrappt, vermoord, geslagen, maar dan het uitzien naar de komende tijd; volgend jaar in Jeruzalem. De belofte dat die koning zal komen. En niet alleen

Joden, maar zelfs die magiërs, ze zien een ster en gaan op weg.
Dit boek – in een nieuwe vertaling binnengedragen- staat vol van verhalen met beloften. Beloften van Godswege. Als ambtsdrager mag je je gedragen weten door die beloften. Je hoeft het echt niet allemaal zelf te doen, integendeel. Hij draagt je, hij troost je, hij bemoedigt je.
Wat het komende jaar brengt weet ik niet. Wat ik wel weet: jullie – ambtsdragers- mogen je gedragen weten door Gods Geest. Een geest van wijsheid en verstand, beraad en sterkte van kennis en ontzag voor de Heer. En uiteindelijk wij als gelovigen: we leven ook in dit jaar van Gods beloften. Gods licht zal stralen midden in de nacht.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, tot in d eeuwen der eeuwen.
Amen

gemeente gaat staan

- credo

gezing 342

- 1 In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd
Hem zij de macht de majesteit!
- 2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.
- 3 Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.
- 4 Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.
- 5 Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

Amen.

gemeente gaat zitten

DIENT VAN DE BEVESTIGING

- afscheid van de aftredende ambtsdragers

korte toelichting, woord van dank en gebed

- lied **psalm 90:8**

8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

- presentatie van de aantredende en opnieuw te bevestigen ambtsdragers

inleiding en bevestigingsgebed

herbevestiging

v Eenmaal bent u in het ambt van ouderling of diaken bevestigd. Nu u uw ambt zult voortzetten vragen ik u: belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Wat is daarop uw antwoord?

Anneke Wierenga

Leni Verwaal

v God onze Hemelse vader, die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de genade, dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. Amen.

De te bevestigen ambtsdragers worden uit de gemeente naar voren geroepen en gaan vooraan zitten.

- vragen aan de aantredende ambtsdragers

v Gij staande in het midden van de in Jezus' naam verzamelde gemeente, gebonden aan zijn woord, verwachtende de komst van zijn rijk, heft dan uw stem op en zegt aan ieders oor:

Wilt gij u verbinden aan deze gemeente en wilt ge in haar midden het ambt van ouderling/diaken of de dienst van kerkrentmeester vervullen?

Wilt ge de gemeente liefhebben naar Gods gebod, het u opgedragen dienstwerk verrichten naar de gaven u gegeven, met inzet van alle

krachten en onder geheimhouding van hetgeen u in het verborgene is toevertrouwd, als een gehoorzaam getuige van Gods goedheid en trouw?

Wat is hierop uw antwoord?

Els Kamsteeg
Marjan Bakker
Arnout van Delden
Marco Wagemakers
Corrie Westerman
Nijs Stam

De aantredende ambtsdragers knielen neer en krijgen de handen opgelegd.

Wanneer de aantredende ambtsdragers en de kerkrentmeester zijn bevestigd gaat de gemeente staan.

- v Gemeente van Christus, nu deze broeders en zusters tot ouderling, diaken en kerkrentmeester bevestigd zijn, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord?

gemeente **ja**

- lied

gezang 362: 2, 3

- 2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
- 3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

allen gaan zitten

DIENT VAN DE GEBEDEN

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door **gezang 368c**

v zo bidden wij allen samen



g

- moment van persoonlijk gebed in stilte

- gezamenlijk Onze Vader

gemeente gaat staan

- slotlied **gezang 518: 1 en 5**

1 Hoe helder staat de morgenster,
 en straalt mij tegen van zo ver,
 de luister van mijn leven.
 Kom tot mij, zoon van David, kom,
 mijn koning en mijn bruidegom,
 mijn hart wil ik U geven.

 Lieflijk,
 vriendelijk,
 schoon en heerlijk,
 zo begeerlijk,
 mild in 't geven,
 stralend, vorstelijk verheven.

5 Voor Gij de wereld hebt gemaakt,
 heeft mij uw liefde aangeraakt,
 mijn sterke held, mijn Vader.
 Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,
 Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,
 ik treed Hem zingend nader.

 Hij de
 mijne,
 die het leven
 mij zal geven
 hoog daarboven,
 eeuwig zal mijn hart Hem loven.

- uitzending en zegen
 allen: **Amen.**

- orgelspel: 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' M. Reger

collecten

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:

kerk: Materiaal kerkdiensten
diaconie: Samen Dordt - Broodnodig

Samen Dordt Broodnodig verstrekt op vaste tijdstippen gratis eten in Dordrecht aan daklozen. Elke dinsdagavond gaat men de straat op en delen de vrijwilligers soep met brood, een broodje knakworst, een zakje met fruit, vruchtensap, zakdoekjes en broodjes voor de volgende dag uit. Daarnaast probeert men in contact te komen, een luisterend oor te zijn en mogelijke hulpvragen te horen. Er is praktische hulp zoals het verstrekken van een deken en kleding. Ook kan men verwijzen naar instanties waar professionele hulp geboden wordt.

Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van **kerkdienst 2 januari 2022**. De penningmeester zorgt voor de verdeling.

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven.

komende zondag 9 januari, 10:30

voorganger: ds. A. Wijting, Gorinchem
organist: Cor Ardesch

gastlidmaatschap

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.