

Grote Kerk Gemeente Dordrecht



vrijdag 24 december 2021 – 16:15 uur

kinderkerstviering

voorganger: ds. P. L. Wansink
organist: Kees Bax
cantrix: Catrien Posthumus Meyjes
koster: Marianne Rietveld
m.m.v. de jeugdcantorij

de kleur van deze dienst is wit

- orgelspel: versetten over bekende kerstliederen Willem Vogel
- welkom door een van de kinderen
- aansteken adventskaarsen

De nacht was plotseling voorbij voor herders in het veld.
 Hier schijnt het licht voor u en mij, de wereld staat versted.
 Wie lichtjes in zijn ogen krijgt en zomaar liedjes zingt,
 is welkom in Gods koninkrijk en welkom bij dit kind.

- gebed

- lied **gezang 476: 1 (allen), 3 (jeugdcantorij), 4 (allen)**

- 1 Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
 Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
 Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
 Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
 Kyrieleis.
- 3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
 dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
 'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
 Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
 Kyrieleis.
- 4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land
 zij zochten onze Here met offerand'.
 Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
 te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
 Kyrieleis.

- lezing O.T.: Jesaja 9: 1-6 (NBV)

- 1 Het volk dat in duisternis ronddoelt
 ziet een schitterend licht.
 Zij die in het donker wonen
 worden door een helder licht beschenen.
- 2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
 diepe vreugde gaf u het,
 blijdschap als de vreugde bij de oogst,
 zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
- 3 Het juk dat op hen drukte,
 de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
 u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
- 4 Iedere laars die dreunend stampte

- en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
- 5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
- 6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

- lied

gezing 486: 1, 4

- 1 Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
- 4 Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan;
herders, blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam,
laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

- lezing N.T.: Lukas 2: 1-14 (NBV)

¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, ⁵om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

⁸Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

¹⁴Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

- lied **gezang 497 (jeugdcantorij)**

- 1 Maria ging op reis,
een reis van zeven dagen,
een ezel wou haar dragen.
Kyrieleis.
- 2 Er was voor haar geen plaats.
Zij legde na lang zoeken
haar kind in stro en doeken.
Kyrieleis.
- 3 De herders in het veld
die mochten ervan horen
dat Jezus was geboren.
Kyrieleis.
- 4 De koningen van ver
verlieten hun paleizen
om naar de stal te reizen.
Kyrieleis.

- verhaal

Voetstappen

- lied

gezing 433: 1, 3, 5

- 1 Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
- 3 Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgedaan
en hemelwaarts opgestaan.
- 5 Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

- gebeden

elke afzonderlijke voorbede wordt besloten met **gezing 367k**:

v zo bidden wij allen samen:

jeugdcantorij Hoor ons bidden, God, en luister
wees nabij in licht en duister.

- lied

gezing 487

- 1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. (2x)
- 2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo. (2x)
- 3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

- zegen

De kinderen verlaten de kerk in een optocht van lichtjes. Voorafgegaan door de predikant vormen ze een stoet van lichtjes waarmee ze de donker wordende kerk verlaten, muzikaal begeleid door de organist.

- orgelspel: Noël 'Quand Jesus naquit à Noël' (Midden in de winternacht)

Louis-Claude d'Aquin

collecten

Christian Refugee Relief

Naast de schoenenactie collecteren we vandaag voor deze stichting. Zij geven hulp aan de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. De hulp bestaat uit twee onderdelen. Het sturen van groepen vrijwilligers en het organiseren van hulptransporten vanuit Nederland afgestemd met lokale partners. In de komende maanden is dat onder andere het verzamelen van kinderschoenen.

Uw gaven voor kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van

kinderkerstviering 24 december 2021.

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven.

komende zaterdag 25 december, 10:30 – kerstfeest

voorganger: ds. P. L. Wansink

organist: Cor Ardesch

komende zondag 26 december, 10:30 – tweede kerstdag

voorganger: ds. P. L. Wansink

organist: Kees Bax

gastlidmaatschap

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.

schoenactie

Geraakt door het leed in en om de vluchtelingenkampen, willen Stichting CRR, Christian Refugee Relief en Stichting Bootvluchteling graag samen de handen uit de mouwen steken en vragen we u om hulp. Duizenden mensen zitten vast in een overvol kamp met een groot tekort aan basisvoorzieningen. Dagelijks ervaren we hoe groot de nood en hoe hard onze hulp nog steeds nodig is.

De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?” Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. Een helpende hand uitsteken naar de ander is op veel manieren mogelijk!

Hermien Hol (verpleegkundige en diaken van de Grote Kerk) is in de vluchtelingenkampen geweest en heeft twee zomers gewerkt voor Stichting Bootvluchteling. Het viel haar op dat de kinderen die in de kampen wonen vaak met verwondingen aan de voeten op het spreekuur komen en meestal alleen plastic schoenen hebben.

We vragen u om een paar stevige kinderschoenen die de kinderen beschermen tijdens deze koude winter in te leveren in de wijkzaal van Grote Kerk aan de Lange Gelderse kade 2 te Dordrecht.

De inzamelmomenten zijn:

- Voorafgaand aan de kinderkerstviering om 15.30 op 24-12
- Na de dienst op kerstochtend tussen 11.30 en 12.30 op 25-12
- Na de dienst op 2 januari tussen 11.30 en 12.30

De ingezamelde schoenen worden in januari 2022 naar het centrale inzamelpunt van Christian Refugee Relief gebracht door Klaas en Marleen Romijn, gemeenteleden van de Grote Kerk. Hierna gaan alle goederen op transport naar de kampen in Lesbos, Chios, Athene en/of Samos.