

# Grote Kerk Gemeente

## Dordrecht



**zondag 22 mei 2022 - 10.30 uur**

*6<sup>e</sup> zondag van Pasen – Rogate*

voorganger: ds. P.L. Wansink

organist: Cor Ardesch

*de kleur van deze zondag is wit*

- klokgelui vooraf: **2, 4, 5** Grote drieklank
- orgelspel: Sonate VI 'Vater unser im Himmelreich' F. Mendelssohn-Bartholdy
- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed

## VOORBEREIDING

*gemeente gaat staan*

- intochtlied: **gezang 513: 1, 2 en 3**
- bemoediging
  - v Onze hulp in de Naam van de Heer,
  - g **Die hemel en aarde gemaakt heeft.**
- drempelgebed
  - v Barmhartige God, - - -
  - - - door Jezus Christus, onze Heer.
  - g **Amen.**
- zondagspsalm: **psalm 66: 6 en 7**

*gemeente gaat zitten*

- smeekebed vanuit de nood van de wereld,  
besloten met kyrië en gloria (**gezang 299e**)

## DIENST VAN HET WOORD

- groet
  - v De Heer zal bij u zijn!
  - g **De Heer zal u bewaren!**
- gebed bij de opening van het Woord
- lezing O.T.: Jesaja 60, 1-3 en 18-20 (NBV)
  - 1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,  
over jou schijnt de luister van de HEER.
  - 2 Duisternis bedekt de aarde  
en donkerte de naties,  
maar over jou schijnt de HEER,  
zijn luister is boven jou zichtbaar.
  - 3 Volken laten zich leiden door jouw licht,  
koningen door de glans van je schijnsel.

- 18 Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,  
noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen.  
Je zult je muren Redding noemen  
en je poorten Roem.
- 19 Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,  
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,  
want de HEER zal voor altijd je licht zijn,  
je God zal je zijn luister schenken.
- 20 Je zon zal niet meer ondergaan,  
je maan niet meer verbleken,  
want de HEER zal voor altijd je licht zijn.  
De dagen van je rouw zijn voorbij.

### - lied 261

- brieflezing: Openbaring 21, 10-12 en 22-27 (Naardense Bijbel)

- 10 En hij voerde mij in de Geest weg  
naar een grote en hoge berg,  
en hij toonde me de heilige stad Jeruzalem,  
neerdalend uit de hemel bij God,
- 11 met de glorie van God.  
Haar lichtglans is gelijk  
allerkostbaarst gesteente,  
zoals kristalheldere jaspis.
- 12 Ze heeft een grote en hoge muur  
met twaalf poorten,  
en op de poorten twaalf engelen;  
en daarop zijn namen geschreven,  
de namen van de twaalf stammen  
van de zonen Israëls.
- 22 En een tempel zag ik in haar niet:  
want de Heer God, de albeheerser,  
is haar tempel  
en het lam.
- 23 En de stad heeft de zon of de maan niet nodig  
om haar te beschijnen,  
want de glorie van God  
heeft haar in het licht gezet,  
en haar lichter is het lam.
- 24 En de volken zullen wandelen in haar licht,  
en de koningen van de aarde  
brengen in haar hun glorie.

- 25 En haar poorten zullen  
nooit op een dag gesloten worden,  
want nacht zal daar niet zijn.
- 26 En zij zullen de glorie en de eer  
van de volken  
in haar brengen.
- 27 En geenszins zal in haar  
ook maar iets ongewijds binnenkomen,  
evenmin wie gruwel en leugen doet,-  
alleen zij die geschreven staan  
in het boek des levens van het lam.

**- lied 766**

*gemeente gaat staan*

- evangelielezing: Johannes 14, 23-29 (NBV)

<sup>23</sup> Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. <sup>24</sup> Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. <sup>25</sup> Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. <sup>26</sup> Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

<sup>27</sup> Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. <sup>28</sup> Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.

<sup>29</sup> Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

- lofprijzing            v Lof zij U, Christus  
                                  g **in eeuwigheid, amen.**

*gemeente gaat zitten*

- woord voor de kinderen

- uitleg en verkondiging

- meditatief orgelspel

**- lied 737: 1, 2, 3, 4 en 5**

## DIENST VAN DE GEBEDEN

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door **gezang 368f**

v zo bidden wij U allen tezamen  
g

God van le - ven en licht, maak al - les nieuw. Hal - le - lu - ja.

The image shows a musical score for a hymn. It is written on a single staff in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 6/8. The melody consists of eighth and quarter notes. The lyrics are written below the staff, with hyphens indicating syllables across notes. The lyrics are: 'God van le - ven en licht, maak al - les nieuw. Hal - le - lu - ja.'

moment van persoonlijk gebed in stilte

gezamenlijk Onze Vader

*gemeente gaat staan*

- slotlied: **gezang 968: 1, 4 en 5**

- uitzending en zegen

allen: **Amen.**

- orgelspel: Fuga g-moll BWV 578 J.S. Bach

## Collecten

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:

kerk: Kosten gastpredikanten

diaconie: Stichting Present Dordrecht - Papendrecht

Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van **kerkdienst 22 mei 2022**. De penningmeester zorgt voor de verdeling. De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd.

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven. De opbrengst van de noodhulp pot is bestemd voor het project 'noodhulp Oekraïne' van Kerk in Actie.

## **Oproep vrijwilligers: Dordt voor Oekraïne**

De groep Oekraïense vluchtelingen in Dordrecht groeit gestaag en de activiteiten breiden uit. Men is op zoek naar meer vrijwilligers, met name voor 2 vacatures: 1. maaltijden uitserveren en 2. het screenen van vrijwilligers.

Op de website vindt u de vacatures en informatie over hoe u zich kunt aanmelden: [dordtvooroekraine.nl](http://dordtvooroekraine.nl)

## **Vanavond, 19:00 uur | Muziekvespers**

Ook dit jaar is Onno Verschoor als solist te beluisteren, waarbij Cor Ardesch hem begeleidt op het Bach-orgel.

Onno Verschoor bespeelt de blokfluit en de barokhobo in bekende Europese barokorkesten en ensembles. Bovendien is hij oprichter en artistiek leider van het barokorkest 'Accademia Amsterdam', dat eerder meewerkte aan cantatediensten in de Grote Kerk.

## **Komende donderdag 26 mei, 9:00 uur | Ochtendgebed Hemelvaartsdag**

voorganger: ds. P.L. Wansink

organist: Cor Ardesch

## **Komende zondag 29 mei, 10:30 uur**

voorganger: ds. R. Lanooy, Den Haag

organist: Cor Ardesch

## **Stadsklooster in Trinitatiskapel**

Dagelijks 10.00-14.00 uur: Stilteruimte (zondag 12.00-14.00 uur)

Woensdagochtend: Metten (7.15 uur) en/of het ontbijt (ca. 8.00 uur) en/of de Laudens (8.45 uur)

## **Gastlidmaatschap**

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar: [www.grotekerk-dordrecht.nl](http://www.grotekerk-dordrecht.nl).