

**Zondag 27 augustus 2023**

*12e zondag na Trinitatis*

voorganger: Ds. K. Touwen

organist: Cor Ardesch

*De kleur van deze zondag is groen*

- 
- klokgelui voor de dienst: **3, 4, 5, 6** Gloria Te Deum
  - orgelspel: Partita over 'Jesu, meine Freude' J.G. Walther
  - welkom, afkondigingen en stil gebed

## **VOORBEREIDING**

- openingslied: **lied 217**
- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer,  
g **Die hemel en aarde gemaakt heeft.**
- drempelgebed v Barmhartige God, - - -  
- - - door Jezus Christus, onze Heer.  
g **Amen.**
- **lied 871**

*gemeente gaat staan*

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld  
besloten met Kyrie en Gloria (Grote Kerk Ordinarium)

*gemeente gaat zitten*

## **DIENST VAN HET WOORD**

- groet v De Heer zal bij u zijn!  
g **De Heer zal u bewaren!**
- gebed bij de opening van de Schrift
- lezing O.T.: Jesaja 51,1-8 (NBV21)

<sup>1</sup> Luister naar Mij,  
jullie die gerechtigheid najagen,  
jullie die de HEER zoeken.  
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,  
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.

<sup>2</sup> Kijk naar Abraham, jullie vader,  
naar Sara, die jullie heeft gebaard;  
toen Ik hem riep was hij alleen,  
maar Ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.

<sup>3</sup> De HEER troost Sion,  
Hij biedt troost aan haar ruïnes.  
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,  
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.  
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,  
waar muziek en lofzang klinken.

<sup>4-5</sup> Mijn volk, luister aandachtig naar Mij,  
mijn natie, leen Mij je oor.  
De wet vindt zijn oorsprong in Mij,  
en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.  
In een oogwenk breng Ik de zege nabij,  
de redding is al onderweg;  
Ik zal krachtig rechtspreken over de volken.  
De eilanden hebben hun hoop op Mij gevestigd,  
ze zien uit naar mijn krachtig optreden.

<sup>6</sup> Kijk omhoog naar de hemel,  
kijk naar de aarde beneden:  
al vervliegt de hemel als rook,  
al valt de aarde uiteen als een oud gewaad  
en sterven haar bewoners als muggen,  
de redding die Ik breng, zal voor altijd blijven,  
mijn gerechtigheid kent geen einde.

<sup>7</sup> Luister naar Mij,  
jullie die mijn gerechtigheid kennen,  
volk dat mijn wet in het hart draagt.  
Wees niet bang voor de hoon van mensen,  
stoer je niet aan hun spot.

<sup>8</sup> Want ze vergaan zoals een gewaad door motten,  
zoals wol door mottenlarven.  
Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven,  
de redding die Ik breng, duurt van geslacht op geslacht.

- psalm van de zondag: **psalm 138: 2, 3 en 4**

*gemeente gaat staan*

- evangelielezing: Matteüs 16,13-27 (NBV21)

<sup>13</sup> Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' <sup>14</sup> Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' <sup>15</sup> Toen vroeg Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'

<sup>16</sup> 'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. <sup>17</sup> Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

<sup>18</sup> En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. <sup>19</sup> Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.' <sup>20</sup> Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.

<sup>21</sup> Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. <sup>22</sup> Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: 'God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!'

<sup>23</sup> Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 'Ga terug, Satan, achter Mij!'

Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.'

<sup>24</sup> Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. <sup>25</sup> Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. <sup>26</sup> Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? <sup>27</sup> Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen.

- lofprijzing                                 v     Lof zij U, Christus  
  g     **in eeuwigheid, amen**

*gemeente gaat zitten*

- woord voor de kinderen

- uitleg en verkondiging

- **lied 346**

## DIENST VAN DE GEBEDEN

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door acclamatie **368g**:



A - dem van God, ver - nieuw ons be - staan.

stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

*gemeente gaat staan*

- slotlied: **lied 867**

- uitzending en zegen

allen zingen:



A - men.     a - men,     a - men.

- orgelspel: Allabreve BWV 589 J.S. Bach

*Na de dienst drinken we samen koffie. Van harte welkom!*

---

## Collecten

Diaconie:     Stichting Diaconaal Aandachtscentrum

Kerk:         Onderhoud Grote Kerk

Kies de manier die past: In de collecteschaal bij de uitgang, de QR-code of via IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente. We zorgen voor de verdeling tussen kerk en diaconie.



De opbrengst in de noodhulpspot is bestemd voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

## Rooster kerkdiensten

Zondag 3 september, 10:30 uur | Dienst van Schrift en Tafel  
voorganger: Ds. P. Oussoren - organist: Cor Ardesch

Zondag 3 september, 19:00 uur - Muziekvespers  
voorganger: Ds. Mw. M. den Bakker - organist: Cor Ardesch

Ook dit jaar is Onno Verschoor als solist te beluisteren, waarbij Cor Ardesch hem begeleidt op het Bach-orgel. Onno Verschoor bespeelt de blokfluit en de barokhobo in bekende Europese barokorkesten en ensembles. Bovendien is hij oprichter en artistiek leider van het barokorkest 'Accademia Amsterdam', dat deze zomer ook meewerkte aan een cantatedienst in de Grote Kerk.

## Versterk ons Liturgie Team!

Elke week leidt ons overzichtelijke liturgieblad u/jou door de dienst. We zoeken enthousiaste gemeenteleden om ons team te versterken bij het opmaken van de liturgie. Kennis van Microsoft Word is een pré. Het werk vergt ongeveer een uur per week en kan overal worden uitgevoerd.

Interesse? Stuur direct een e-mail naar: [liturgie@grotekerk-dordrecht.nl](mailto:liturgie@grotekerk-dordrecht.nl). We kijken uit naar uw/jouw reactie!

## Orgelconcerten

woensdag 30 augustus, 20:00 - 21:00 uur - Leo van Doeselaar op het Bachorgel  
zaterdag 2 september, 15:30 - 16:00 uur - Bart van Buitenen op het Kamorgel  
Voor meer informatie: [www.grotekerk-dordrecht.nl/orgelconcerten](http://www.grotekerk-dordrecht.nl/orgelconcerten).

## Startweekend 16 en 17 september

Het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 september staat ons startweekend gepland. Op zaterdagmiddag starten we om 15:00 uur in de kerk met een interessant aanbod aan activiteiten voor alle leeftijden. Voor onze nieuwe (gast)leden staat er een uniek kennismakingsmoment op het programma. De zaterdag eindigt met een gezellige barbecue in de kerktuin. Op de startzondag is er een bijzondere dienst, gevolgd door de presentatie van ons kringwerk. Het koffiemoment na de dienst is extra feestelijk met een exclusief taartenbuffet. Ook trappen de sportievelingen een balletje in de kerktuin. Hartelijk dank voor de enthousiaste reacties en aanmeldingen tot nu toe! Nog niet aangemeld? Bekijk voor meer informatie en aanmelden:

[www.grotekerkdordrecht.nl/startweekend](http://www.grotekerkdordrecht.nl/startweekend).

## Voor aankondiging vervolg Tafelgesprekken Kerk zijn in de 21e eeuw

Vind je het gezellig mensen te ontmoeten en met elkaar te eten? In oktober komt er een vervolg op de tafelgesprekken van 2022. Deze verdiepende gesprekken rondom een eenvoudige maaltijd worden bij gemeenteleden thuis gehouden. Een mooi vroegchristelijk idee: samen eten en samen zoeken naar de kern van ons geloof in het dagelijks leven. We denken aan de woensdagavond van de 1e en 4e week in oktober. Het thema is: 'Hebben en Zijn', over de kwantiteit en kwaliteit van leven en de waardering daarvoor. Verdere informatie volgt. Aanmelden kan nu, op de startzondag of daarna tot uiterlijk 25 september. Mail naar [emmyvanderrhee@gmail.com](mailto:emmyvanderrhee@gmail.com). Van harte welkom! Marco Wagemakers en Emmy van der Rhee

## Gastlidmaatschap

Regelmatig in de Grote Kerk? En u/jij voelt zich ook met ons verbonden?

Word dan gastlid! Kijk voor meer informatie op onze website:

[www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap](http://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap).