



Zondag 10 september 2023

14e zondag na Trinitatis

voorganger: Ds. R. Visser

organist: Cor Ardesch

De kleur van deze zondag is groen

- klokgelui voor de dienst: **3, 4, 5, 6** Gloria Te Deum
- orgelspel: Praeludium en Fuga d. F. Mendelssohn-Bartholdy
- welkom, afkondigingen en stil gebed

VOORBEREIDING

gemeente gaat staan

- openingslied: **lied 982: 1**

- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer,
g **Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

- drempelgebed v Barmhartige God, - - -
- - - door Jezus Christus, onze Heer.
g **Amen.**

- **lied 982: 2 en 3**

gemeente gaat zitten

- smeekebed vanuit de nood van de wereld
besloten met Kyrie en **lied 907: 1 en 4**

DIENST VAN HET WOORD

- groet v De Heer zal bij u zijn!
g **De Heer zal u bewaren!**

- gebed bij de opening van de Schrift

- lezing O.T.: Jesaja 56: 1-8 (NBV21)

¹ Dit zegt de HEER: Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die Ik breng is nabij, en weldra openbaar Ik mijn gerechtigheid. ² Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt; hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.

³ De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: 'De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.' En laat de eunuch niet zeggen: 'Ik ben maar een dorre boom.' ⁴ Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, ⁵ hem geef Ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwig naam, een naam die onvergankelijk is. ⁶ En de vreemdeling die

zich met de HEER heeft verbonden om Hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, ⁷ hem breng Ik naar mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers worden op mijn altaar aanvaard. Mijn tempel zal heten Huis van gebed voor alle volken. ⁸ Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.

- epistellezing: Romeinen 4: 15-20 (NBV21)

¹⁵ De wet leidt er namelijk toe dat God straft; zonder wet is er ook geen overtreding. ¹⁶ Maar de belofte berust op geloof, omdat ze een geschenk van God moest zijn. Want zo is ze van kracht voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen die de wet hebben maar ook voor wie delen in het geloof van Abraham, die de vader is van ons allen. ¹⁷ Er staat immers geschreven: 'Ik maak je de vader van vele volken.' En hij is dit ten overstaan van God, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. In Hem stelde hij zijn vertrouwen. ¹⁸ Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: 'Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.' ¹⁹ Hij was al ongeveer honderd jaar oud, maar zijn geloof verzwakte niet als hij dacht aan zijn uitgeleefde lichaam en aan Sara's dode schoot. ²⁰ Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.

- **lied 531: 2 en 3**

gemeente gaat staan

- evangelielezing: Mattheus 15: 21-28 (NBV21)

²¹ En weer vertrok Jezus; Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. ²² Plotseling klonk het geroep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: 'Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.' ²³ Maar Hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem dringend: 'Stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar naropenen.' ²⁴ Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.' ²⁵ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor Hem neer en zei: 'Heer, help mij!' ²⁶ Hij antwoordde: 'Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren.' ²⁷ Ze zei: 'Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.' ²⁸ Toen antwoordde Jezus haar: 'U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.' En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

- lofprijzing

v Lof zij U, Christus
g **in eeuwigheid, amen**

gemeente gaat zitten

- woord voor de kinderen

- **lied 962**

- uitleg en verkondiging

- **lied 745: 1, 2 en 4**

DIENST VAN DE GEBEDEN

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door acclamatie **368g**:



A - dem van God, ver - nieuw ons be - staan.

stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

gemeente gaat staan

- slotlied: **lied 839**

- uitzending en zegen

allen zingen:



A - men. a - men, a - men.

- orgelspel: Toccata d BWV 538 J.S. Bach

Na de dienst nodigen wij u van harte uit om samen koffie te drinken - voel u vrij om aan te sluiten!

Collecten

Kerk: Kosten Gastpredikanten

Diaconie: Algemeen/wijkdoeleinden



Kies de manier die past: In de collecteschaal bij de uitgang, de QR-code of via IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente. We zorgen voor de verdeling tussen kerk en diaconie.

De opbrengst in de noodhulp pot is bestemd voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Rooster kerkdiensten

Zondag 17 september, 10:30 uur - Startzondag

voorganger: Ds. I. Otten - organist: Cor Ardesch

Kringwerk

Jong volwassenenkring - Do 14 september - 20:00 uur - Trinitatiskapel

Meer info: j.p.kraaijeveld@grotekerk-dordrecht.nl

Kerk in de stad

Van harte welkom op woensdagochtend bij het Stads klooster in de Trinitatiskapel: 7:15 uur metten en/of 8:00 uur ontbijt en/of 8:45 uur lauden.

Middaggebed

Op woensdagen in de zomer is er om 12:30 uur een kort middaggebed in de Grote Kerk.

Monumentenweekend

Vandaag, zondag 10 september, 12:00 - 16:00 uur – Om 15.00 uur Orgelconcert door Stadsorganist Cor Ardesch op het Bachorgel.

Voor meer informatie: www.grotekerk-dordrecht.nl/orgelconcerten.

Laatste Kans: Meld u nu aan voor het Startweekend

Vandaag kunt u zich nog aanmelden voor het Startweekend! Doe dit bij de uitgang of via deze link: www.grotekerk-dordrecht.nl/startweekend. We hebben al meer dan 85 aanmeldingen voor het zaterdagprogramma. Het begint op zaterdag 16 september om 15:00 uur in de kerk, met activiteiten en aansluitend een barbecue. Bakkers voor het taartenbuffet op zondag zijn nog steeds welkom, en voor sportievelingen: vergeet uw sportkleding niet als u na de dienst in de kerktuin wilt voetballen!

Voor de voetballiefhebbers

Zondag 17 september hebben we het inmiddels traditionele potje voetbal na de Startzondagdienst. Iedereen is welkom! Neem je sportkleden en voetbalschoenen mee. We spelen buiten op het gras voor de kerk. Na de dienst nemen we snel wat koffie of drinken en kleden we om in de wijkzaal.

Voorankondiging vervolg Tafelgesprekken Kerk zijn in de 21e eeuw

Vind je het gezellig mensen te ontmoeten en met elkaar te eten? In oktober komt er een vervolg op de tafelgesprekken van 2022. Deze verdiepende gesprekken rondom een eenvoudige maaltijd worden bij gemeenteleden thuis gehouden. Een mooi vroegchristelijk idee: samen eten en samen zoeken naar de kern van ons geloof in het dagelijks leven. We denken aan de woensdagavond van de 1e en 4e week in oktober.

Het thema is: 'Hebben en Zijn', wat roept dit bij je op? De uitkomst van deze gesprekken, de 'oogst', wordt meegenomen naar de oogstdankdienst op 5 november.

Aanmelden kan nu, op de startzondag of daarna tot uiterlijk 25 september. Mail naar emmyvanderhee@gmail.com. Van harte welkom!

Vrijwilligers gezocht voor open kerk

De Grote Kerk opent zes dagen per week haar deuren voor bezoekers en mensen die een kaarsje willen aansteken of willen praten. Vrijwilligers zijn actief bij de balie, winkel, koffie- en theeschenkerij, surveillance, conservatie en tentoonstellingen. De huidige groep vrijwilligers is echter te klein en we zoeken nu naar anderen die ook bezoekers willen ontvangen. Iedereen die betrokken is bij de kerk en wil helpen, kan langskomen tijdens openingstijden of contact opnemen met Jacob Klink via jacob@klink.biz.

Gastlidmaatschap

Voelt u zich verbonden met de Grote Kerk? Wordt dan gastlid via www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap.