

Zondag 5 mei 2024

6e zondag van Pasen - Rogate

voorganger: ds. A. Wijting

organist: Emile Noothout

De kleur van deze zondag is wit

-
- klokgelui voor de dienst: **2, 4, 5** - grote drieklank
 - orgelspel: 1. Variations sur une thème de Clément Janequin
2. Choral Cistercien, Jehan Alain
 - welkom, afkondiging en stil gebed

VOORBEREIDING

gemeente gaat staan

- intochtlied: **lied 213**
- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer,
 g **Die hemel en aarde gemaakt heeft.**
- drempelgebed v Barmhartige God, ...
 ... door Jezus Christus onze Heer.
 g **Amen.**
- zondagspsalm: **psalm 66: 1, 6 en 7**

gemeente gaat zitten

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld,
 Laat ons de HEER om ontferming aanroepen voor de nood van de
 wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
 ...
 Zo roepen wij om uw ontferming,
 in de Naam van Jezus Christus, onze Heer
besloten met Kyrië en Gloria

lied 299^e

DIENST VAN HET WOORD

- groet v De Heer zal bij u zijn!
 g **De Heer zal u bewaren!**
- gebed bij de opening van de Schrift

- lezing O.T.: Jesaja 45: 15 - 19 (Naardense Bijbelvertaling)

¹⁵ voorwaar,
gij zijt een Godheid die zich verbergt,-
Israëls God, redder!-

¹⁶ beschaamd en te schande gemaakt
worden zij allen,-
tezamen zullen in schande voortgaan
wie die gestalten vervaardigen.

¹⁷ Israël zal worden gered door de Ene
in eeuwigheden van redding;
ge zult niet worden beschaamd
of te schande gemaakt
tot in eeuwigheden, zolang!

¹⁸ Want zo heeft gezegd de Ene,
schepper der hemelen,
hij is God,
de formerder van de aarde en haar maker,
hij is het die haar bevestigt,
niet voor een woest-en-ledig
heeft hij haar geschapen,
om er te zetelen heeft hij haar gevormd:
ik ben de Ene en anders geen;

¹⁹ niet in het verborgene heb ik gesproken,
of in een oord in land vol duister,
nooit heb ik tot Jakobs zaad gezegd:
zoekt mij in woest-en-ledig!-
ik, de Ene, spreek gerechtigheid uit,
ik meld rechtmatigheden!-

- psalm 33: 6, 7 en 8

gemeente gaat staan

- evangelielezing: Johannes 15: 9 - 17 (NBV21)

⁹ Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰ je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹ Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹² Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. ¹³ Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴ Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.

¹⁵ Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶ Jullie hebben niet Mij

uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. ¹⁷ Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

- lofprijzing v Lof zij U, Christus!
g **In eeuwigheid. Amen.**

gemeente gaat zitten

- woord voor de kinderen
- uitleg en verkondiging
- **lied 667**

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door:

- **lied 368f:**



- stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

gemeente gaat staan

- slotlied: **lied 709**
- uitzending en zegen

allen zingen:



- orgelspel: Litanies, Jehan Alain

Na de dienst drinken we samen koffie - voelt u zich vrij om aan te sluiten!

Collecten

Kerk: Onderhoud orgels Grote Kerk
Diaconie: Kerk In Actie noodhulp Oekraïne



Kies de manier die past: in de collecteschaal bij de uitgang, de QR-code of via IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente. We zorgen voor de verdeling tussen kerk en diaconie.

De noodhulp pot is vanaf januari bestemd voor de Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doet zij nu ook in Israël en Gaza.

Rooster kerkdiensten

Hemelvaartsdag donderdagmorgen 9 mei, 9:00 uur
Voorganger: ds. P. Oussoren - organist: Emile Noothout

Zondagmorgen 12 mei, 10:30 uur
Voorganger: ds. E. de Fouw - organist: Cor Ardesch

Stadsklooster op woensdag in de Trinitatiskapel

7:15 uur metten, 8:00 uur ontbijt en 8:45 uur lauden.

In de Trinitatiskapel kun je overigens de hele week tussen 10:00 en 14:00 uur (en op zondag vanaf 12:00) binnenlopen om even te mediteren, te bidden, stil te zijn of voor een gesprekje.

Gastlidmaatschap

Voelt u zich verbonden met de Grote Kerk? Wordt dan gastlid via www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap