



Zondagavond 17 november 2024

2^e zondag van de voleinding

Muziek voor de voleinding

liturg: ds. Nijs Stam

organist: Cor Ardesch

De kleur van deze zondag is groen

Klokgelui voor de dienst: **3, 4, 5, 6** - Gloria Te Deum

Orgelspel: 'Wachet auf, ruft uns die Stimme', BWV 645 J.S. Bach(1685 - 1750)

Deze beroemde bewerking komt uit de gelijknamige Cantate BWV 140. De melodie ligt in de tenor en het signaal-achtige karakter wordt op de Trompet 8 van het Rugwerk gespeeld. De thematiek is gebaseerd op het verhaal uit Matteüs 25 over de wijze en dwaze maagden. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, niemand weet de dag en het tijdstip van de wederkomst.

We gaan (zo mogelijk) staan

Openingsvers en lofprijzing: **lied 190a**

l:
Heer, o-pen mijn lippen.
ll (allen):
Mijn mond zal zingen van uw eer.
l:
God, kom mij te hulp.
ll (allen):
Heer, haast U mij te helpen.
allen:
Eer aan de Vader en de Zoon en de hei-li-ge Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeu-wen. Amen.
Hal-le - lu - ja.

We gaan zitten

Avondlied: **Lied 240 : 1, 2, 4, 6**

Psalmengebed

Orgel improvisatie over Psalm 16,

De improvisatie is geïnspireerd op de eerste twee regels uit deze psalm:

*‘Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.’*

Aansluitend zingen **Psalm 16: 1 en 3**

Inleiding op de lezing

Lezing: Hebrëeën 10, 19-25 (NBV21)

¹⁹ Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. ²⁰ Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaad, ²¹ en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God. ²² Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. ²³ Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. ²⁴ Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, ²⁵ en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Moment van inkeer en verstillig

Orgelspel: Improvisatie over lied 748 ‘Het duurt niet lang meer tot de tijd’

De improvisatie ‘im alten Stil’ over dit lied voor de voleinding, laat een 5-stemmige ricercare horen, waarbij de melodie in lange noten in de tenor (rechter voet) hoorbaar is.*

* Iedere koraalregel begint éénstemmig en wordt tot een totaal van 5 inzetten uitgebouwd. 3 inzetten op het manuaal, waarna de 4e inzet met de linkervoet en de 5e inzet met de rechervoet wordt gespeeld. Deze laatste inzet laat de melodie in lange noten horen.

Magnificat: **lied 157a**

We gaan (zo mogelijk) staan

Gebeden

Gebedsaanhef: **lied 190a**

Heer, ontferm u,
II (allen):
Christus ontferm u, Heer, ontferm u.

Avondgebed

Voorbeden

Stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader

We gaan zitten

Orgelspel: 'Ach Gott, verlass mich nicht', M. Reger (1873 - 1916)

Een innige smeekbede om ontferming.

We gaan (zo mogelijk) staan

Zegenbede: **lied 190a**

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleiide ons tot eeu-wig leven.
II (allen):
Amen.
I: Loven wij de Heer! Wij danken God! *II (allen):*

We gaan zitten

Orgelspel 'Wachet auf, ruft uns die Stimme', P. Kee (1927- 2018)

De thematiek is identiek aan de eerste koraalbewerking. De uitvoering en stijl is echter geheel anders. Meer hedendaags, maar met gebruikmaking van oude technieken, heeft Piet Kee de inhoud van dit koraal vorm gegeven.

Gift avonddienst

De avonddiensten vormen sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de oecumenische identiteit van de Grote Kerk Gemeente. Met hun prachtige muziek en stiltemomenten worden ze door veel mensen binnen en buiten Dordrecht al jaren gewaardeerd. Al zijn de aan deze diensten verbonden kosten hoog willen we er toch alles aan doen om deze traditie voort te zetten. Daarom vragen wij u ons hierbij te helpen. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden:

- Maak een gift over op IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente o.v.v. 'Gift Avonddiensten'.
- Doe een bijdrage in de collecteschaal in contanten en/of collectebonnen.
- Gebruik de QR-code hiernaast en pas het ingestelde bedrag gerust aan.



Kerk in de Stad

U bent van harte welkom op woensdagochtend bij het Stadsklooster in de Trinitatiskapel: 7:15 uur metten en/of 8:00 uur ontbijt en/of 8:45 uur lauden

In de Trinitatiskapel kunt u overigens de hele week tussen 10:00 en 14:00 uur (en op zondag vanaf 12:00) binnenlopen om even te mediteren, te bidden, stil te zijn of voor een gesprekje.

Volgende kerkdienst op zondagmorgen

Zondag 24 november, 3^e zondag van de voleinding.
10:30 uur | voorganger: ds. Idelette Otten | organist: Emile Noothout.

Volgende avonddienst (Cantatedienst)

Zondag 1 december | 19:00 uur.

Op de 1^e zondag van Advent wordt Cantate 'Nun komm, der Heiden Heiland', BWV 61 van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door Sura Cantat, leden van het barokorkest Accademia Amsterdam en solisten. Het geheel staat onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes. Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel. Liturg is ds. Idelette Otten.

Gastlidmaatschap

Voelt u zich verbonden met de Grote Kerk? Wordt dan gastlid via www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap