



Grote Kerk Gemeente Dordrecht

Lange Geldersekaade 2, 3311 CJ Dordrecht

Dordrecht, 10 januari 2025

Beste gemeenteleden,

Mij is gevraagd om als uw predikant een begeleidende brief te schrijven bij de actie Kerkbalans, waarbij jaarlijks uw bijdrage wordt gevraagd voor onze mooie Grote Kerk. Het landelijke thema voor de Actie Kerkbalans 2025 luidt *'Het geschenk van jouw kerk'*.

Mij spreekt dit aan omdat ik persoonlijk de Grote Kerk werkelijk als een geschenk ervaar. Het is een voorrecht om in deze kerk te mogen werken. In de paar maanden dat ik in Dordrecht woon en werk, voel ik echter ook hoe de Grote Kerk door veel Dordtenaren als een geschenk wordt ervaren. De Dordtse Dom geeft mensen een echt thuisgevoel. Dan hebben we het vooral over de markante toren, onlangs terecht gekomen in de top 3 van mooiste kerktorens van Nederland. Maar het geschenk betreft natuurlijk ook het schip van de kerk, waarin al eeuwenlang liturgie wordt gevierd, gebeden wordt, waar heel veel muziek tot klinken wordt gebracht en mensen een gemeenschap vormen.

Dat laatste is misschien nog wel het allerbelangrijkste: dat het om de levende stenen gaat van deze kerk. Mensen die God handen en voeten geven in het pastoraat en het diaconaat, in het belangeloos omzien naar elkaar, in het bijzonder naar de zieken in de gemeente en kwetsbaren in de samenleving. Maar ook in het onderrichten van kinderen en jongeren door middel van bijbelse verhalen en de rijke traditie van de kerk. Om hen hoop te geven en te leren wat vrijheid is en hoe we die moeten koesteren, in een wereld waar de onvrijheid sterker wordt.

Ik ben ruim 32 jaar predikant, maar ik ervaar dat wij als kerk steeds relevanter en actueler worden voor mensen van vandaag. Des te belangrijker dat wij een open kerk zijn voor alle inwoners van Dordrecht, maar ook voor mensen van daarbuiten, zo heb ik inmiddels gemerkt. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit geschenk van waarde kan blijven voor u, voor jou en voor een ieder die het nodig heeft.

Dankzij uw financiële bijdrage kan het werk van de Grote Kerk Gemeente doorgaan. Dat is niet zo maar vanzelfsprekend. Ook als gemeente hebben wij helaas te maken met sterk stijgende kosten door de hoge inflatie. Dit is een zorgpunt voor het sluitend maken van de begroting in 2025. Als predikant hoop ik dan ook dat u ruimhartig geeft. Wij zijn u daar erg dankbaar voor. Van mijn kant hoop ik ook het komende jaar met liefde te mogen werken in onze gemeente, met als thuisbasis de eeuwenoude Grote Kerk.

Een hartelijke groet,

ds. Idelette Otten,
Predikant Grote Kerk Gemeente

