



Zondagavond 2 februari 2025

Opdracht van de Heer in de tempel

liturg: ds. Idelette Otten

cantores: Iris Bonnema

René van Helden

orgel: Bart van Buitenen

De kleur van deze zondag is wit

Orgel: Andante con moto (*Douze Pièces* op. 18/1)
Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858)

gemeente gaat staan

Openingsvers en lofprijzing: **Liedboek 190a**



Heer, o-pen mijn lippen.



Mijn mond zal zingen van uw eer.



God, kom mij te hulp.



Heer, haast U mij te helpen.



Eer aan de Vader en de Zoon en de heili-ge Geest



zoals het was in het begin en nu en altijd



en in de eeuwen der eeu-wen. Amen.



Hal-le - lu - ja.

Avondlied: **Liedboek voor de kerken 167: 1, 2 en 3**



I Heer Je-zus, licht der we-reld en schat der za-lig-heid,
wij ko-men U ter e-re, hier door uw Geest ge-leid,
te-za-men in uw tem-pel, op-dat ook wij misschien
naar Si-me-ons ex-em-pel U zou-den mo-gen zien.

- 2 Gij laat U door ons vinden, o Heer, in ieder oord.
Gij zijt bij uw beminden aanwezig naar uw woord.
Geef dat ook hier en heden 't geloof uw heil aanschouwt,
Uw tempel in mag treden, U in de armen houdt.
- 3 Wees in ons leven luister en licht in onze pijn
en in ons kruis en duister de milde zonneshijn,
voor 't aarz'lend hart een leider, een vuur van heinde en ver,
voor zieken een bevrijder, voor stervenden een ster.

gemeente gaat zitten

Psalmengebed

Orgel: *How lovely is thy dwelling place, o Lord of hosts*
(5 Works on Genevan Psalm tunes) - Cary Ratcliff (1953)

Psalm 84: 1, 2, 3 en 4

Inleiding op de lezing

Lezing Lucas 2, 22 - 40

Moment van inkeer en bezinning

Cantores - orgel: *Hymne Stupete gentes*

tekst: Jean-Baptiste de Santeul (1630-1697)

orgelversetten: Alexandre Pierre Francois Boely op. 37 - 36

*Stupete, gentes, fit Deus hostia: Se sponte legi legifer obligat:
Orbis Redemptor nunc redemptus: Seque piat sine labe mater.
De more matrum, virgo puerpera templo statutos abstinuit dies:
Intrare sanctum quid pavebas, facta Dei prius ipsa templum?
Ara sub una se vovet hostia triplex: honorem virgineum immolat
Virgo sacerdos, parva mollis, membra puer, seniorque vitam*

*Eheu! Quot enses transadigent tuum pectus! Quot altis nata doloribus,
o virgo! Quem gestas cruentam imbuet hic sacer agnus aram
Christus futuro, corpus adhuc tener, præludit infons victima funeri:
Crescet; profuso vir cruore, omne scelus moriens piabit.
Sit summa Patri, summaque Filio, sanctoque compar gloria Flamini:
Sanctae litemus Trinitati perpetuo pia corda cultu*

[Verwondert u volken, God wordt tot offer. De wetgever bindt zich gewillig aan zijn wetten. De Verlosser der wereld wordt nu zelf verlost. Smetteloos en vroom is de moeder. Naar het gebruik der moeders onthield zij, maagd bij bevalling, zich ervan de vastgestelde dagen de tempel te betreden. Waarom schroom je het heiligdom te betreden terwijl God zelf jou al tot zijn tempel heeft gemaakt? Drievoudig offer voor één altaar: een priesterlijke maagd offert haar eer, een kind, klein en teer, zijn lichaam, een oude van dagen zijn leven. Helaas, hoeveel zwaarden zullen je ziel doorsteken, hoeveel smarten zijn voor jou bestemd o maagd. Het lam zal met zijn bloed het altaar besprenkelen. Toekomstige Christus, het lichaam nog teer, proeve van een smetteloos offer, zal volgroeid met zijn vergoten bloed van alle zonden reinigen. De hoogste eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest gelijke eer, voortdurende verering, vroom van hart aan de heilige Drie-eenheid.]

Magnificat: **Liedboek 157b** (herhaling antifoon door allen)

Gebedsaanhef: **Liedboek 190a**



Avondgebed – Voorbeden – Stilte - Onze Vader: **Liedboek 369b**

Liedboek voor de kerken 167: 4, 5 en 6

4 Heer geef ook ons geringen als eenmaal Simeon
de zwanenzang te zingen, uitzienende naar uw zon.
Nu doe ik Heer in vrede mijn oude ogen dicht,
ik heb reeds hier beneden gezien uw zalig licht.

5 Ja, ja, ik mag geloven: ik heb U zelf aanschouwd,
dat kan geen vijand roven, hoezeer hij mij benauwt.
Ik ben in U geborgen, niets is er dat ons scheidt,
geen bitterheid geen zorgen, nu Gij de mijne zijt.

6 Nu zijt Gij nog verheven en ver van mij vandaan,
nu bid ik U met beven: herken mij, zie mij aan.
Dan echter, o getrouwe zal ik van aangezicht
tot aangezicht aanschouwen uw ongeschapen licht.

Zegenbede met acclamatie: **Liedboek 190a**

De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil
en ge-leide ons tot eeu-wig leven. Amen.
Loven wij de Heer! Wij danken God!

Nunc dimittis: **Liedboek 159a**

gemeente gaat zitten

Orgel: Fugue sortie sur l'antienne *Lumen ad relevationem gentium*
(*L'Organiste liturgiste* op. 65/1) - Félix Alexandre Guilmant (1837-1911)

Gift avonddienst

De avonddiensten vormen sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de oecumenische identiteit van de Grote Kerk Gemeente. Met hun prachtige muziek en stiltemomenten worden ze door veel mensen binnen en buiten Dordrecht al jaren gewaardeerd. Ondanks de hoge kosten die verbonden zijn aan deze diensten willen we er alles aan doen om deze traditie voort te zetten. Daarom vragen wij u om ons hierbij te helpen. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden:

- Maak een gift over op IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente o.v.v. 'Gift Avonddiensten'.
- Doe een bijdrage in de collecteschaal in contanten en/of collectebonnen.
- Gebruik de QR-code hiernaast en pas het ingestelde bedrag gerust aan.



Kerk in de stad

Van harte welkom op woensdagochtend bij het Stadsklooster in de Trinitatiskapel: 7:15 metten en/of 8:00 uur ontbijt en/of 8:45 uur lauden. In de Trinitatiskapel kunt u overigens de hele week tussen 10:00 en 14:00 uur (en op zondag vanaf 12:00) binnenlopen om even te mediteren, te bidden, stil te zijn of voor een gesprekje.

Volgende Vespers

zondag 9 maart in de Grote Kerk | 19:00 uur
liturg ds. Idelette Otten, organist Cor Ardesch

Gastlidmaatschap

Voelt u zich verbonden met de Grote Kerk? Wordt dan gastlid via www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap